

Vondst

voorbij de oude bomen
waar gestreepte en gestipte dieren
door de velden lopen
ligt tussen rietkragen
onder het water verscholen:
een woord

een kind dat kleine amfibieën vangt
ziet het glinsteren vanaf de waterkant
haalt het papier met het woord
naar boven, hangt het in de tuin
aan een waslijn te drogen

het hele dorp komt uitgelopen
vreemd is het, vreemd
dat het niet door het water
in vezels uiteen is gebroken
het moet wel een heel oud woord zijn
en iedereen bekijkt het vol bewondering

gaat dan op zoek naar de sleutel
om het woord mee open te breken
men maakt muziek,
verhalen en gebeden
en het komt weer tot leven
zingt rond in de mooiste zalen,
in tempels, kathedralen en moskeeën

soms hoeven ze alleen maar
aan het oude woord te denken
en dan zit het al verscholen in hun ogen
de zachte focus, die plaats maakt
een ruimte openbaart
waarin de ander veilig af kan dalen

men zegt dat in die ruimte
ooit het woord werd geboren

Anne Broeksma - Utrechts Stadsdichter

*Als geschenk aangeboden aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix
ter gelegenheid van "In Vrijheid Verbonden" op 20 januari 2020 te Utrecht.*